

Bij U hoeft ik niets te bewijzen

Bij U, hoef ik niets te bewijzen
Bij U, kan ik mezelf zijn
Bij U, hoef ik niets te verbergen
Want U houdt van mij, U houdt van mij
Ja, U houdt van mij, zoals ik ben

Bij U, hoef ik niet te presteren
Bij U, leg ik mijn zorgen neer
Bij U, ben ik volkomen veilig
Want U houdt van mij, U houdt van mij
Ja U houdt van mij, zoals ik ben

Want U, gaf Uw eigen leven
Voor mij, ging U naar het kruis
Om Uw leven, met mij te delen
Want U houdt van mij, U houdt van mij
Ja U houdt van mij, zoals ik ben

Uw bloed, heeft mij gereinigd
Uw lijden, genas mijn pijn
Uw dood, schonk mij het Leven
Want U houdt van mij, U houdt van mij
Ja U houdt van mij, zoals ik ben

Bij U, ben ik volkomen heilig
Bij U, volmaakt en rein
Bij U, zonder vlek of rimpel
Want U houdt van mij, U houdt van mij
Ja U houdt van mij, zoals ik ben

Want U bent voor mij gestorven
Om mij weer opgestaan
Om nu, in mij te leven
Want U houdt van mij, U houdt van mij
Ja, U houdt van mij, zoals ik ben